

## Snave, onsdag (1922)

Kære Ellen og Søren

Eders brev har vi modtaget i dag, hvoraf vi ser, at efter omstændighederne har I det godt.

Vi forstod da af telefonen, at I havde en søn, og havde det godt. Nu vil vi ret af hjertet ønske eder tillykke med den lille førstefødte og bede Herren give eder visdom til at opdrage ham til en god dreng, så I må få megen glæde af ham. Han ligner vel de andre i familien - en lille sorthåret tyksak?

Du mente jo, at det først blev til april lille Ellen. Det er jo godt, det er overstået ikke sandt? Første gang vidste du jo ikke, hvor slemt det var. Vi kan holde til meget, og det underlige er jo, at når det er overstået, er det næsten glemt, hvor slemt det var. Nu må du være forsigtig, at du ikke bliver forkølet, når du kommer op, og får dårlige bryster.

Hvis alt går vel, kan du jo blive rask til forårstravlheden. Vi venter på Barnedåben i Stige, så mente jeg, at jeg skulle besøge Moster. De skal først have en ny præst, til Lumby.

I Mandags var Fader og Niels i Odense. De tog med Toget fra Trunderup og besøgte så Jens og Marie, de har kun fem minutter til stationen. Den ligger på Deres Jord. Lille Sylvester er her i dag. Han siger: "tror du ikke Bedstemor, at den lille dreng skal ned hos Bedstemor i villaen, når Ellen skal vaske og har travlt?"

I aften skal vi til bibellæsning i Forsamlingshuset – hver onsdag aften nu i fasten. I går skrev vi til Vien, at Elisabeth måtte komme herop, hvis de selv ville betale Rejsen. Fader mener, det er nok, når vi skal have hende i længere tid og så betale hjemrejsen. Nu er jo de gode tider forbi. Der er jo også noget ansvar med at have hende, og bare hun så kan være rask.

Ja, du fik vel så ingen fremmede til fødselsdagen, Søren, men det kan jo nås, når Ellen kommer op. Det er jo for langt, ellers kom vi nok alle tre. Emmy synes jo, at vi skulle afsted med det samme. Hun kan jo bedst komme afsted. Det er godt, at I har Bedstemoder og Valborg så nær, så er du jo i gode hænder lille Ellen.

I morgen skal vi vaske finvask. Det regner her næsten hver dag. Nu er det godt, du har trøjen, når du kommer op. Den kan du bruge hele sommeren til en lille smuttur. Jeg synes, den var pæn. Høkerkone og Ingrid er ikke syge. Ingrid lå i sengen to dage af lidt opkastning, men hun er som sædvanlig i godt humør. Hun og Emmy var ude hos Niels i aftes. I vinter hos Høkerens Anna Stougaard, når de har lidt ekstra arbejde. Hun er ellers hjemme. De mente, de kunne få hende til at passe Central til sommer, men hun vil ikke. Kirsten rejser.

Mange kærlige hilsener fra far, Emmy og eders hengivne Moder.